

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ NASIL KURULDU, NASIL GELİŞTİRİLDİ?

Dr. Dt, Bedi EZGİ

1961 yılının Ekim ayında başlamak üzere, İstanbul Teknik Üniversitesinde ELEKTRONİK (RADYO ve RADYOCULUK) hakkında 6 aylık bir gece kursu verileceği ilân edilmişti. Hemen gereken işlemleri tamamıyarak kursa devam etmeye başladım. Mevcudumuz 300 kişi kadardı. Kursumuzun elektrik bölümünü Y. Mühendis Hüseyin ÖNAL, Elektronik bölümünü Y. Mühendis Güney GÖNENÇ beyler veriyorlardı. Derslerimiz oldukça ciddi ve ağırdı. Kısa bir ara ile iki saat sürüyordu. Hakikaten okutanlar çok faydalı bilgiler veriyorlardı, bu nedenle elektronik konularında tartışmalara bile başladık. Aylar geçtikçe dersler daha bilimsel olmaya başladı. Yılmadan devam ettik. Nihayet 6. ay yâni imtihan geldi çattı. İşte bu sırada 3222 sayılı Telsiz Kanununun yarattığı imkânsızlıklara rağmen, kurstan 30 kadar arkadaşımız birleşerek TRAC'ı (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'ni) kurduk. Sene 1962. **Hocalarımızdan Güney Gönenc beyi başkan, Hüseyin Önal beyi de sekreterliğe seçtik. 27 Temmuz 1962 de tüzüğümüzün T.C. İçişleri Bakanlığınca tasdiki ile TRAC resmen kurulmuş ve faaliyete geçmiş oldu. Tüzüğümüzü ilk olarak Y; Müh. Muzaffer AKANLAR hazırlamıştı.**

Mali sıkıntı boynumuzu büküyordu, üye sayımız henüz çok azdı. 30 amatör arkadaş aralarımızda 10'ar TL. topladık, ayrıca elektronik malzeme satan bazı dükkânlardan (hepsi sağ olsunlar) ilânlar almak suretiyle, içinde tüzüğümüz, bir kaç elektronik ile ilgili yazı ve şema olmak üzere 1 no'lu bültenimizi 500 adet bastırdık ve satışa çıkarttık.

TRAC'ın resmî adresini benim muayenehanem olarak göstermiştik, ancak toplantıya müsait olmadığından İstanbul Teknik Üniversitesinde Hüseyin Önal beyin odasında haftada iki kere toplanıyorduk. 1,5 ay kadar toplantılarımızı Güney Gönenc bey yönetti. Sonra kendisi Amerikaya gitti. **Bu durumda Hüseyin Önal bey başkanlığa seçildi.** Ancak bir süre kadar başkanlık yaptıktan sonra resmî görevi nedeni ile başkanlıktan çekilmek zorunda kaldı. **Bu arada-başkanlığı bana teklif ettiler, ben de memnun olarak kabul ettim.** Çünkü bu güzel vatana, memlekete çok yararı dokunacak bir teşekkülü yaşatmak ve dünyaya (biraz geç de olsa) Türkiye'de TRAC'ın bulunduğunu ilân etmek gerekiyordu.

Tam bu sırada Bahri KAÇAN bey de vatani görevini bitirmiş, böyle bir cemiyetin kurulduğunu duymuş ve görmek için gelmişti. Cemiyetimize gelir gelmez de hemen üye oldu. Kendisi hâlen Almanya'da bulunmakta ve orada aldığı Radyo Amatör Telsiz Kullanma Lisansı ile Radyo Amatörlüğü yapmaktadır.

Bana yöneltilen başkanlığı kabu! ederek TRAC'ı teslim aldım. Yanımda hakikaten benim gibi, hattâ benden de bilgi bakımından üstün bir arkadaşım, Bahri Kaçan'da yer aldı. Bir gün Bahri Kaçan ile baş başa verdik, TRAC'ı yükseltmek için nelerin yapılması gerektiğini kararlaştırdık. Bunları dört maddede topladık.

1 — Cemiyeti bağımsız bir yere taşımak,

2— Bir çalışma laboratuvarı kurmak,

3 — Cemiyeti 'yaşatmak ve geliştirmek, Şubeler açmak.

4 — Cemiyetimizi tanıtacak ve Türkiye çapında elektronik eğitimi yapacak

TRAC Radyo Amatör Mecmuasını çıkartmak. -

Cemiyeti devr aldığımız zaman elimizde çok az bir para bulunuyordu. Bir süre cemiyet için bir yer aradıktan sonra Muzaffer AKANLAR'ın da yardımı ile Şişhane Frej Apartmanının en üst katındaki daireyi kiraladık. İlk işimiz vakit kaybetmeden daireyi tamir ve boyamak o'du. Yardım edenler sağ olsunlar. Aramızda yardım olarak bazı eşyalar topladık. Bu arada Cemiyetimizin üyesi olan ve Amerikan Haberler Bürosunda Elektronik Mühendisi olarak çalışan Mehmet Sadık HİTAY bey (bir süre önce vefat etmiştir) bize sembolik fiyatlarla Avometre, Osiloskop, Amatör alıcı temin etti. Elektronik malzeme satan bazı dükkânlardan da malzeme temin ederek iyi bir laboratuvar kurduk. Uzak, yakın dostlardan da maddi yardımlar sağl[arak birinci ve ikinci maddeyi başarmış olduk.

Üçüncü maddenin de gerçekleşmesi için bazı çalışmalar yaptık. Cemiyetin bir çok yerde Şubelerini açtık.

En sonra da dördüncü maddenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlandı. Türkiye çapında elektronik eğitimi yapmak için TRAC mecmuası çıkartılacaktı. Muzaffer Akanlar bir başlık hazırladı, beş kişilik yönetim kurulunca onaylandı. Bu arada yönetimde bulunanlar; Muzaffer Akanlar, Felice Miloviç, Halit Başaran, Bahri Kaçan ve Bedi Ezgi idi. İlk sayı bazı tartışmalardan sonra basıldı ve 250 kuruştan satıldı. Bu bize büyük bir cesaret verdi. Bu sayede mecmuamız devamlı olarak gelişti.

Günler, aylar geçiyor, cemiyetimiz mütemadiyen ilerliyor ve yeni yeni Şubelerimiz açılıyordu. Bir hamle daha yapıyoruz. Bulduğumuz binada bir alt kattaki daha büyük bir daireye taşınıyoruz. Artık toplantı ve laboratuvar çalışmaları için ayrı ayrı yerlerimiz var. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra yandaki daireyi de kiralyoruz. Aradaki duvar yıktırılıyor. Böylece 8 odalı bir lokale sahip oluyoruz Dershane, laboratuvar, toplantı odası, Kısa Dalga Dinleme (SWL) odası, mecmua odası hep ayrı ayrı. Fotoğraf çalışmalarımız için bir karanlık odamız bile var. İşte böylece kurmuş olduğumuz bu tesiste elektronik bilgilerini kapsıyan dersler de verilmeye başlanıyor. İlk olarak Muzaffer Akanlar ve daha sonra şimdiki Genel Başkanımız Dünder Sabis derslerini verdiler. Aynı

zamanda Mors ve Radyo Amatörlüğü konularında yürütülen dersleri de Bahri Kaçan ve Zeynel SEMİZ-OĞLU verdiler. O zamanlar Üniversitede Öğrenci olan Y. Müh. Avni MORGÜL, Y. Müh. Eşref ADALI, Y. Müh. Oruç BİLGİÇ, Y. Müh. Özcan ÖZER, Y. Müh. Cem ÇİTAK, Y. Müh. Erdal MUSOĞLU bu arada yetiştiler. Şimdiki Murakıbımız İhsan bey de kurslarımızdan faydalanmıştı.

Radyo Amatörlüğünü kabul etmiş küçük devletlerin dergilerinden çok üstün, büyük bir kaç devletin dergileri seviyesinde idi. Bu durum Cemiyetimizi yabancı ülkelere tanıtan en önemli unsur oldu. 40'a yakın yabancı ülkenin Radyo Amator Cemiyetine mecmuamız gönderiliyordu.

Bütün bu hamlelerimiz ülkemizin kaybetmiş olduğu seneleri biraz olsun kazandırmak için idi, sanırız kazandıkta. Yalnız başımızda bulunan yöneticilerimiz, hâlâ bu önemli konuyu bir türlü kavrayamadılar. Memleketin, Hükümetin, Ordunun yararına olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetini desteklemediler. Memlekette Radyo Amatörlüğünü kısıtlayan 3222 sayılı Telsiz Kanununun değişimi veya yeniden ele alınmasına (önemsizliğine binaen) fiiliyatta rıza göstermediler.

Böylece aradan beş yıl geçti. Cemiyeti bu sefer daha dinamik bir hâle getirmek gerekiyordu. Bizler yerlerimizi genç yöneticilere bıraktık. Önceleri bazı aksaklıklar oldu ve bu durum bizi de telâşlandırdı. Biraz zaman kaybettik fakat şimdi cemiyetimiz tekrar rayına oturmuş bulunuyor. İnşallah Telsiz Kanunu tekrar ele alınacak ve Memlekete, Hükümete, Orduya yararlar sağlayacak Türk Amatörlerinin yetişmesi kolaylaşacak. Eğer Radyo Amatörlerimiz bizden tekrar hizmet isterlerse gene yılmadan memleketimiz, için çalışacağız. Radyo Amatörlerine buradan tekrar sesleniyorum, bu asil Milletimiz, Hükümetimiz: ve Ordumuz için siz de yılmadan çalışacaksınız. Hepiniz var olun, sağ olun.